



Dit is een uitgave van Werkgroep VRIENDEN VAN DE HEIMANSHOF
"Een Veluwse natuurtuin" december 2021

Secretaris Annelies Hulsebosch
Esdoornhof 239 8266 GH Kampen tel. 06 38288218
e-mail: a.hulsebosch@home.nl

Penningmeester Peter van Noorden
Tamarixplantsoen 203 1702 JD Heerhugowaard tel. 06-22613249
E-mail: p.vannoorden@gmail.com

Adres van de tuin: 't Frusselt 30 te Vierhouten

De Heimanshof ontstond in 1935 en behoort tot de oudste heemtuinen van ons land.

De Heimanshof is opgenomen in de 'Oase Heemtuin Gids', een uitgave van de Stichting Oase.

De Heimanshof maakt deel uit van "Paasheuvelgroep Vierhouten".

Banknummer van de werkgroep: NL76 RABO 0163 8274 19
t.n.v. Stichting Vrienden van de Heimanshof

Onze website: www.heimanshof.nl

foto voorplaat: Peter van Noorden
foto's: Peter van Noorden, Hanna van Noorden, Tom van der Mast,
Yvonne Joosten, Hans van Balen

Voorwoord

Yvonne Joosten-Seijerling

Begin dit jaar werden wij geconfronteerd met het overlijden van één van de eerste leden van onze werkgroep: Henri (Harry) Bückmann. Hij was tot het laatst toe actief in de tuin. Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u een "in memoriam".

Het jaar werd weer gedomineerd door corona. Helaas hebben we als werkgroep niet zoveel samen kunnen werken als we hadden gewild. Bovendien was een aantal werkgroepsleden vanwege privé omstandigheden niet in de gelegenheid om vaak mee te werken. Gelukkig zijn de nodige werkzaamheden dit jaar door de geweldige inzet van de overige leden van de werkgroep tóch uitgevoerd. Vooral het weghalen van de omgevallen scheve eik was een mega-klus! Bovendien hebben we er dit jaar een werkgroepslid bij gekregen: Tom van der Mast. Onze groep veroudert en het is niet gemakkelijk om nieuwe medewerkers te vinden. We zijn dan ook blij met de komst van Tom.

Het vermelden waard is de sneeuw die begin februari is gevallen. Het leverde een paar prachtige plaatjes op. Martina Boom heeft een inventarisatie gemaakt van in de Heimanshof voorkomende paddenstoelen. U vindt een verslag erover in deze Nieuwsbrief en binnenkort kunt u de hele inventarisatie terugvinden op onze website.

Wij hopen uiteraard dat 2022 weer een beter jaar wordt, waarbij de coronamaatregelen minder roet in het eten gaan gooien dan in 2020 en 2021, zodat de hele werkgroep weer volop aan het werk kan gaan.

De volgende zaterdagen staan op de planning: 19 februari, 19 maart, 23 april, 14 mei, 18 juni, 16 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober en 12 november.

We zien uw komst graag tegemoet en kunnen wanneer u dat wilt één en ander over de tuin en haar ontstaansgeschiedenis vertellen.

De Vrienden van de Heimanshof wensen u een fijn en - voor alles - een gezond 2022 toe.



Verslag van de penningmeester over 2021

Peter van Noorden penningmeester

In financieel opzicht is ook het tweede Corona-jaar rustig verlopen, doordat de beperkende maatregelen er gedeeltelijk voor zorgden, dat wij dit jaar weinig grote projecten konden aanpakken. Alleen voor het vernieuwen van het knuppelbruggetje was een grotere aankoop nodig. De overige uitgaven in dit boekjaar bleven beperkt tot de jaarlijks terugkerende kosten en de aanschaf van klein materiaal.

Ons boekjaar loopt steeds van 1 december tot 1 december.

Inkomsten

De ontvangen rente over 2020 bedroeg € 0,53. In 2021 werd aan donaties, giften en bijdragen van tuinwachten in totaal € 1.807,72 ontvangen.

De opbouw van het totale bedrag was als volgt: van gebruikers van onze Hofhut, die tevens als tuinwacht 'dienst deden', ontvingen we in totaal € 630,00. Van onze vaste donateurs kregen we dit jaar € 819,50 en via het giftenbakje aan het hek kwam een recordbedrag € 329,62 binnen.

De verkoop van kaarten, boekjes e.d. bracht slechts € 28,60 op.

Uitgaven

De kosten aan de Hofhut en de tuin bedroegen dit jaar € 340,68. Het meeste geld ging dit jaar op aan halfrond hout voor de knuppelbrug, palen en schroeven, bloemenzaad, winterrogge en boekweit.

Het totaal aan diverse, bijkomende kosten was € 384,08 te verdelen over de aanmaak en verzending van "Nieuwtjes van en uit de Heimanshof" à € 191,74 en de aanmaak van kaarten à € 22,97

Het totaal aan maandelijkse bankkosten bedroeg dit jaar € 119,37

Het lidmaatschap van Oase kwam op € 50,00

Vanuit het idee: Wie een dag werkt, die heeft recht op een avondmaaltijd, werd een aantal jaren een maaltijd in het toenmalige Strandhuis verstrekt. Toen deze werd gesloten, kregen we per vrijwilliger een eetvergoeding van € 10,00 per gewerkte dag. Al jaren stoppen wij dit geld in de 'Eetpot' en proberen tenminste 1x per jaar gezamenlijk een restaurant te bezoeken. Het saldo van het geparkeerde eetgeld is dus niet van de stichting, maar van de vrijwilligers gezamenlijk.

Ten slotte bedank ik alle vaste begunstigers voor hun jaarlijkse ondersteuning.

Namens alle leden van de werkgroep vraag ik u om uw jaarlijkse bijdrage voor 2022 aan ons over te maken

op rekening:

NL 76 RABO 01638 27 419

ten name van: Stichting Vrienden van de Heimanshof te Heerhugowaard.

Wilt u uw volledige adres vermelden, ALLEEN DAN kunnen we u de volgende nieuwsbrief sturen.

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw financiële ondersteuning!

Secretariaatsverslag

Annelies Hulsebosch secretaris

De werkgroep en Bestuur

De werkgroep bestaat uit 14 personen: Hans van Balen, Martina Boom, April Bowen, Ab Floris, Cor van Galen, Annelies Hulsebosch, Yvonne Joosten, Els en Ruud Kaper, Hanna en Peter van Noorden, Eline Oderkerk, Ineke van Schaick en Gracie Smith. Harry Bückmann, onze oude trouwe heemtuinwerker, zowel bestuurlijk als praktisch, is overleden. 'De vogel is gevlogen' stond op de rouwkaart. We zullen Harry missen, hij was tot op het laatst betrokken en ook dit jaar nog met Martina op de tuin geweest. De directeur van de Paasheuvel - Martin Sloof - is door een noodlottig ongeval overleden. Het contact met hem was altijd goed.

Om verschillende redenen lukt het een paar leden niet om naar de tuin te komen.

In de zomer was er een paar keer hulp van Pieter (kleinzoon van Peter en Hanna) en van Julian (student biologie) In november is de werkgroep versterkt met de komst van Tom van der Mast, zoon van Geer en Miep van der Mast - werkgroep leden van lang geleden.

Contacten en Publiciteit

In april is er een kennismakingsgesprek geweest met de nieuwe directeur van de Paasheuvelgroep. Er is o.a. gesproken over de plek van de heemtuin

in het toekomstige beleid van de Paasheuvelgroep, de bereikbaarheid van de heemtuin, het verwijderen van de scheefstaande boom naast de Hofhut en het eerdere plan van de kinderboerderij met een nieuwe ingang naar de Heemtuin ter hoogte van de kreek. Peter bezocht de informatiebijeenkomst van VVV/Nunspeet uit de Kunst met o.a. informatie van de gemeente en Staatsbosbeheer.

De datumlijst voor 2022 is weer opgenomen ten behoeve van de inschrijving van stagiaires en in de vacaturebank voor vrijwilligers. Peter heeft met de buurman goede afspraken gemaakt over de afscheiding van de tuinen.

Met de heer van den Hoorn van gemeente Nunspeet is opnieuw naar 3 bomen gekeken, een nadere inspectie wees uit dat geen van de bomen acuut weg moet/mag. De scheve boom heeft zich aangepast. Wel is het raadzaam op foto de scheef-stand jaarlijks vast te leggen en veranderingen in de gaten te houden. Later zou blijken dat dit niet meer nodig is.

De eik heeft een dunnere bladerkroon en wat kale takken, maar dat is ook te wijten aan het feit dat de bomen niet onderhouden worden, zoals dat gebeurt langs wegen en bij monumentale bomen.

Het spontaan afbreken van grote takken hoort bij de leeftijd. Daarbij is geen gevaar voor de dichtstbijzijnde caravan. Mocht de complete boom dreigen om te vallen,

dan wordt het een ander verhaal.
Voor alle grote bomen geldt: houdt ze in de gaten. Hiermee is onze verantwoordelijkheid, maar ook van de Paasheuvelgroep, gedekt. Dankzij extra publiciteit en verbeterde bewegwijzering is het aantal bezoekers weer gegroeid.

Tuinwachten

Van 23 juni tot en met 14 juli, van 19 juli tot en met 13 augustus en van 17 tot en met 20 augustus waren er tuinwachten. Zij verbleven in de Hofhut, hebben de tuin in de gaten gehouden en veel bezoekers te woord gestaan.



De Heimanshof in februari

De Heemtuin door het jaar heen.....

In de eerste maanden van het jaar 2021 was het vanwege de maatregelen om de pandemie te bestrijden niet

mogelijk om als werkgroep tegelijk op de heemtuin te zijn. Peter, Hanna, Els en Ruud hebben het hoognodige

onderhoudswerk gedaan. Hierdoor was de tuin steeds goed begaanbaar en aantrekkelijk voor onze bezoekers.

April

Tot in april was buiten iets organiseren in groepsverband niet toegestaan, maximaal 2 personen mochten komen werken. De hofhut was daarbij wel bruikbaar, het water was weer aangesloten, de kachels stonden aan en Peter was bijna altijd aanwezig om de coördinatie te voeren. En het was heerlijk om weer in de heemtuin te zijn. Els schreef bijvoorbeeld dat ze er altijd zo van opknapt, ze gaat minder moe weg dan dat ze kwam. Heilige grond toch?

Mei

Half mei was de eerste werkdag met de groep. Het was goed om elkaar weer te zien, bij te praten en actief op de tuin bezig te zijn. In de middag was er een mooi kort samenzijn om Harry te gedenken.

Net als vorige jaar was het Eekhuus de verzamelplaats.

Een deel van het knuppelbruggetje is vernieuwd, de omgevallen berk is weggehaald, de Hofhut is van binnen schoongemaakt, er zijn nieuwe naambordjes in de tuin geplaatst, de perenroest is uit de jeneverbessen geknipt, er is aan de borders en op de hei gewerkt, de grasrand rond de akker is verwijderd en het dak van de schuur is geveegd.

Juni

In juni genoten we van een werkdag met prima weer, eindelijk weer eens

lekker buiten met elkaar aan de lange tafel! Er is een enorme lijst met klussen gedaan. Het pad langs de heidebult is vrijgemaakt,



De gaspeldoorn bloeit in mei en juni

de wal achter de grote vijver is hersteld.

Er zijn nog meer naambordjes geplaatst, het braambosje is begrensd, in de boswal is zevenblad ingedamd, opslag en grassen zijn verwijderd, de B-stroom is schoongemaakt, op de hei is gegraasd, het kweekgras eruit en havikskruid ingedamd, in de hofhut is de tegelvloer vlakgemaakt en paden, pad-randen en delen van het weiland zijn gemaaid.

Zelfs na de theepauze ging het werk nog even door, wat een energie geeft deze tuin!

Hanna had voor wie wilde een zelfgemaakte boekenlegger, kleurig en leuk!

Zo'n fijne en gezellige dag met elkaar, het voelt weer bijna als 'normaal', toch blijft het opletten. Er wordt verwacht dat medio augustus ook de

1½ meter regel zal verdwijnen en we denken al aan een gezamenlijk uitje. Eind juni hebben Els en Ruud een gesprek met de tuinwachten Geert en Marijke over de wonderlijke positie van onze heemtuin, zoals die ingeklemd ligt tussen twee kampeerterreinen en waarbij we van beide terreinen afhankelijk zijn. Alleen Peter en Ineke onderhouden daarom contact met beide beheerders. Dat is al ingewikkeld genoeg.

Esdoornzaailingen. Honderden! Na een uur ziet deze oeroude zandrug er weer in zijn oorspronkelijke staat uit; dus kaal beukenbos met mos, wat beukjes en wat salomonszegels. Julian, vrijwilliger van de Bijentuin in Nunspeet en student biologie, wil onderzoek gaan doen naar 'kleine bestjes', salamanders, waterinsecten, enz. Altijd welkom natuurlijk! Maar om deze kennismaking te benutten biedt hij aan om mee te werken. Prima kracht. Hij trekt rond de border alle eikjes en het te vele stijfhavikskruid. En op de hei begint hij het gras rond de bank te grazen te nemen. Ineke komt hem helpen. Volgens Julian staat er een boshavikskruid op de hei. Deze zullen we koesteren. Ondertussen heeft Ruud de schuur onder handen genomen, en ook nog ijzerdraadtroep achter de broedhoek weggehaald. Els heeft op twee plaatsen grasklokjes geplant die ze uit Doetinchem had meegenomen. De blauwe knoop wordt helemaal overwoekerd.

Juli

Ook in juli was het geweldig weer, het Eekhuus was als reserve locatie niet nodig.

De paden zijn gemaaid (in deze tijd 2x per maand), er is gegraasd op de hei, jonge hei is vrijgezet, op het schraalgrasland zijn grassen waaronder veel pitrus verwijderd, op de wei is een groot stuk geseisd. Achter de grote vijver zijn we begonnen met het verbreden van het pad, in het Veentje is het knuppelbruggetje begaanbaar gemaakt en de gageel gesnoeid.

In de schuurtjes is er verder opgeruimd en afval is naar de werf gebracht. De schuurtjes bieden plaats aan ons gereedschap. Het werkt zo fijn met goed materiaal, echt prettig dat we dat elke keer weer tot onze beschikking hebben!

Naast de schuur is de esdoorn omgezaagd en voor de leemkuil is de grasstrook gemaaid. Overal zijn zaailingen getrokken, vooral Esdoorn en Eik.

Het was weer een productieve en gezellige werkdag.

Augustus

Half augustus was weer een geslaagde werkdag op de heemtuin.

Dankzij het fijne weer was de reserve accommodatie in het Eekhuus niet nodig. We waren deze dag met 9 personen om te werken.

En gewerkt is er!

Het hekwerk langs de Elspeterbosweg is verbeterd, eendenkroos is uit de kreek gevist, de paden zijn gemaaid,

op de heidebult en het stuk tussen hei en Hofhut is met de bosmaaier gewerkt, de grote hazelaar langs de beek is flink aangepakt, in het veentje is spontane aanwas van wilg, berk, enz. weggehaald, in de boswal werd een hele grote Amerikaanse vogelkers omgelegd en klein gemaakt, bij de grote vijver werd braam en bamboe verwijderd, het geldkastje aan het hek kreeg een nieuw slot, de overgebleven vuilnisbak werd verankerd, een noodreparatie aan de dakrand van de Hofhut was per direct nodig, in de Hofhut werd de slaapkamerdeur gesteld, waar nodig werden de paden geschoond, het maaien van het weiland werd afgebroken wegens een verstoord bijennest (!) en op de hei werd het steeds terugkerende grazen voortgezet.

September

Zaterdag 18 september was wederom een goede werkdag in de heemtuin. Er was geen vervangende groepsruimte beschikbaar, maar het weer was goed, waardoor het naleven van de 1½ m regel prima te doen was. Ook deze werkdag waren we met 9 werkers. Er is deze keer veel tijd gaan zitten in het uitvoeren van een paar grotere klussen, waarbij zoveel inzet van ons allen nodig was, dat veel actiepunten van de werkljst niet aan bod zijn gekomen.

De paden zijn gemaaid, de singel werd gesnoeid, de roggeakker werd leeggehaald, de bovenlaag geschoond en voorbereid voor nieuw zaai-werk

(komend jaar een mengsel van rogge, boekweit en veldbloemen) de beekoever langs Buitengoed tot de splitsing werd eerder deze maand ontdaan van riet en opslag, langs de rest van de beekoever werden diverse varens weggehaald, in de boswal werd een flinke esdoorn omgehaald en opgeruimd en de aanwijsborden buiten de tuin zijn schoongemaakt, het klaphekje in de boswal kreeg een noodreparatie en de roos boven de border werd ingekort.

Deze werkdag werd afgesloten bij Eline en Cor thuis in Wenum-Wiesel. Met een hapje, een sapje en een heuse rondleiding waren we hun gasten. Dat was leuk. Ons bezoek aan de wok aldaar pakte minder leuk uit, Door de onverwachte grote druk aldaar, waarbij de bezoekers op geen enkele wijze afstand tot elkaar in acht namen, werd dit uitje voor de meeste van ons geen fijne afsluiting van de dag. Volgend jaar anders?

Oktober

In oktober was het veel taartjes eten en lekker werken met mooi weer.

Aleida Krooneman bracht namens de Paasheuvel een taart voor onze inzet dit jaar.

Voor de bril van Peter, die onvindbaar in de modder van de beek verdween, is schadevergoeding van de vrijwilligersverzekering aangevraagd. Yvonne zal zorgen voor 2 kg roggezaad + 2 kg haver + akkerbloemenzaad.

Besloten is om van de scheve boom achter de grote vijver een zijtak + een dode zijtak weg te laten halen; door vermindering van het uithangende gewicht blijft deze karakteristieke boom langer staan.

Vandaag zijn paden gemaaid en geveegd, Martina heeft een inventarisatie van de paddenstoelen opgesteld, het klaphekje van de Boswal is hersteld, de eik op de bloemenweide is teruggesnoeid, bij de leemkuil en bij de eik naast de appelboom is gesnoeid. Het vele snoeihout werd afgevoerd, de rechte takken zijn verzameld.

De zondag erop gingen Hanna en Peter nog verder aan de slag: padranden gemaaid, heidebult bladvrij gemaakt, de strook tussen leemkuil en hoofdpad gemaaid en het pad langs de borders 20/30 cm verbreed. En alles weer opgeruimd!

November

Zaterdag 13 november is alweer de laatste werkdag van dit jaar! Tijdens de rit naar Vierhouten zijn al de felle geelgouden en oranje herfstkleuren te bewonderen. Wat een prachtig stukje natuur!

Door het tussentijdse verslag was iedereen op de hoogte over het omvallen en (gedeeltelijk) opruimen van de scheve eik die bij de grote vijver stond.

Onze werkgroep kreeg versterking van een nieuwe medewerker:

Tom van der Mast, die hiermee in de voetsporen van zijn ouders treedt.

Door het aanbrengen van een zeil bij de voordeur, kon een ieder een plek vinden, binnen met de deur open of buiten nu het aantal besmettingen met het corona-virus weer zo hoog oploopt, dat een gedeeltelijke lockdown van 3 weken ingaat. Er werd ook dit keer taart gegeten: dit keer een traktatie van Els
Voorafgaand aan de werkzaterdag zijn paden, randen en de grasstrook langs de leemkuil gemaaid, het pad langs de borders is verbreed, onze omgevallen boom is geruimd en grotendeels afgevoerd en het hek met de burens is hersteld

Met de groep is het volgende gedaan: paden vrij van bladafval gemaakt, blad van het mosveld, de heidebult vrij van blad, de wal verder hersteld, takken van de gevallen eik kleingemaakt en in de wal gestoken, akker schoongemaakt en daarna ingezaaid met winterrogge en boekweit.



Peter in de leemkuil

De zijanten van de leemkuil zijn schoongemaakt (Peter stond met

waadpak in het koude water, kreeg wel heel frisse voeten). Walstroleeuwenbekje in de border geplant, er is verder gewerkt aan de inventarisatie van de paddenstoelen en de Hofhut is weer winterklaar

Het einde van de schuine boom bij de grote vijver.

Het noodweer in de avond van zaterdag 30 oktober was teveel. Onze scheve boom, de grote eik, heeft na een 'gevecht' van jaren om maar niet te vallen, zich gewonnen gegeven. Zonder dat iemand het hoorde, viel de eik over de vijver met de kruin op het eiland.



De omgevallen scheve boom

Op 17 oktober hadden een paar van ons nog naar de risico's gekeken van een eventueel omgaan van de eik: de mogelijke schade en de onmogelijkheid om zelf met het

gemaakt.

In de pauze genieten we van hartige hapjes, een leuke verrassing! Samengevat, een prima en droge werkdag met een zichtbaar resultaat.

opruimen aan de slag te gaan. Het verwijderen van een grote zijtak zou mogelijk helpen om de neerwaartse druk wat weg te nemen. Het overleg met een hovenier kwam te laat. Op de vraag of hij de boom kon opruimen reageerde de hovenier traag en uiteindelijk met de wedervraag of we er haast mee hadden. Intussen bood Aleida Krooneman aan dat de hovenier die momenteel 2 dagen per week op het terrein van de Paasheuvel aan het werk is, ingezet kon worden. Maandag 1 november zijn wij de situatie gaan opnemen en werd duidelijk dat zonder inzet van groot materieel de boom niet uit het water gehaald zou kunnen worden en afgevoerd zou kunnen worden. Ook een stevige boot was nodig. Peter heeft met onze buurman George gebeld om toestemming om het pad gelegen tussen wal/hek en zijn coniferenhaag, die te bereiken is via het hek aan de Elspeterbosweg, te mogen gebruiken. George zegde alle medewerking toe.

Op maandag 8 en dinsdag 9 november is door hovenier Gerlof Vinke en zijn medewerker en met twee dagen hulp van Peter en Hanna het onmogelijke verricht: het grootste deel van de

kruin is via de boot aan land gebracht en weggesleept.



Zagen van de scheve boom in de boot

Veel hout is via de boot gezaagd, de onderstam is in plakken gezaagd en kon pas na het kloven in stukken naar de aanhanger, die in de tuin van George stond.

Na het verder open maken van het hekwerk en het weghalen van enkele meters van onze wal, kon de trekker van de Paasheuvel ingezet worden in een poging om stukken uit de vijver te halen. Dit lukte maar ten dele, omdat onder water waarschijnlijk een zijarm

in de modder steekt en de trekker voor dit werk te licht was. Van het inzetten van een zwaardere trekker werd afgezien, omdat daarmee te veel schade aan de tuin zou ontstaan. En voor een hoogwerker staan ter plaatse teveel bomen.

Met nog een deel van de kruin op het eiland, nog een deel van het takkenwerk, dat onderwater verdween en het restant van de stam, dat nu nog in het water ligt, kunnen we terugkijken op een geslaagde operatie. Met heel veel dank aan Gerlof en zijn medewerker, aan buurman George en aan Aleida. Rest ons nog om het hekwerk terug te plaatsen, onze wal te restaureren en de sporen van het werk weg te werken.

Peter en Hanna hebben al deze dagen keihard gewerkt om deze enorme klus mogelijk te maken. Steeds bereikbaar zijn, meedenken, zoeken naar praktische oplossingen en heel veel fysieke inspanningen verrichten, wat geweldig!

In memoriam Harry Bückmann

Els Kaper-Klaver



Dit jaar hebben we een geliefde vriend en heemtunwerker verloren.

Onze Harry Bückmann is overleden op 7 januari 2021.

Geboren op 13 januari 1935 als Henri, stond hij later in de Haagse AJC-kringen bekend als Harry.

Hij is dus bijna 86 jaar geworden.

Met een aantal van zijn leeftijdgenoten heeft hij meegewerkt aan het herstel van de Heimanshof in Vierhouten. De werkgroep, waar Harry en zijn vrouw

Maartje deel van waren was in 1984 begonnen de verwaarloosde heemtuin opnieuw op te bouwen.

Harry heeft lang met Maartje en hun twee dochters Suzan en Mira in Dieren gewoond. Maar helaas kwam Maartje daar in november 2001 bij een ongeluk om het leven.

We beleefden in onze groep deze schokkende gebeurtenis mee. En het werken in de Vierhouter natuur bleek een beetje te troosten.

Jaren later kwam er een nieuwe vriendin in Harry's leven. En zo

konden we ook Martina Boom in onze werkgroep welkom heten.

Harry heeft tot het laatst aan toe in de Heimanshof meegewerkt. Al waren het geen zware klussen meer zoals bomen kappen, technische keuken-aanleg of bruggen bouwen. Een aantal planten - zoals de grote wolfsklauw - konden op zijn vaste aandacht rekenen.

En met Martina nog steeds in ons midden zal voor ons ook de herinnering aan Harry zeker levend blijven.



Berkenzwam



Goudhoed



Geweizwam

Paddenstoelen in de Heemtuin

Martina Boom

Dit jaar hebben we tussen de 40 en 50 verschillende soorten gezien.

En dan te denken dat we pas in oktober goed zijn gaan kijken.

Wel hadden we al gezocht naar de gekraagde aardster, die we een aantal jaren hebben gehad. Dat was in de boswal aan de buitenkant waar wel eens wat gedumpt wordt. Kennelijk wat puin, want de aardster houdt van kalk. Dat zal zijn ingeregend en niet

meer in de bovenlaag aanwezig en dus geen gekraagde aardsterren meer.

Onze paddenstoelenwal levert helaas niet zoveel op als we gehoopt hadden, en boven op wat zwavelkopjes.

In november waren er meer russula's, zoals de beuken, de broze, de witgele russula.

Wat is de goudhoed toch prachtig.

Verder zagen we o.a. de gele knolamaniet, bittere kaaszwam en onder de elzen de bleke elzenzompzwammetjes in groten getale.

Een dode berk zit vol met berkenzwammen. Dood hout trekt veel paddenstoelen aan.

We hebben besloten wat meer dood hout te laten liggen. Kijken of dat meer doet dan ons walletje.

Volgend jaar gaan we het hele jaar kijken om zo onze lijst vollediger te maken.

Het is de bedoeling dat de hele lijst deze winter op de website komt met wat foto's erbij.

Uit het logboek 2021

- Het is een echte winterse tijd met kou, sneeuw en ijs. Omdat de werkgroep vanwege de Coronamaatregelen niet met elkaar op de tuin mag zijn, houden Peter en Hanna de eerste 3 maanden de tuin bij; blad en takken opruimen, het heemtuinbord schoonmaken, de oevers van de beek, de kreek, de kopsloot, de naambordjes. Er zijn ook in deze tijd regelmatig bezoekers. Mensen komen ook voor inspiratie, een buurjongen kwam kijken naar de eenden en het eiland, hij woont zelf bij bomen waar het vliegend hert is waargenomen.

- In april is er meer hulp, Els en Ruud en Yvonne komen ook. Els schrijft dat ze met Ruud op eerste paasdag, na 5 maanden(!) voor het eerst weer op de tuin is. De knuppelbrug wordt geheel vernieuwd en Els zorgt voor compost op de border, de arme grond wordt daarmee verbeterd voor steeds meer soorten Veluweplanten.

Het planten van watermunt is nog een hele klus, varens weghalen gaat ook niet zo gemakkelijk. Citroenmelisse, daslook, judaspenning. Ook buiten de tuin wordt wat neergezet want in de laatste 20 jaar is het een 'armoedeland' geworden.

Yvonne schrijft na haar werkdag: ik droom van lelietjes der dalen en beukenopslag!

Op 1 mei is er bezoek van een oud AJC-ster met haar man en zoon.

- Half mei hebben we het eerste echte werkweekend met de groep. Het Eekhuus fungeert als uitvalsbasis omdat de Hofhut te klein is om de 1 ½ meterafstand te houden. Door het natte voorjaar is alles goed gegroeid, de geuren, de lelietjes en meidoorn en zevenster in bloei! We genieten al werkend ook weer van elkaar. We houden een korte herdenkingsbijeenkomst voor onze makker Harry, hij heeft de wolfsklauw zorgzaam grootgebracht, net zoals hij altijd de bamboe weghaalde. Het was fijn om zo met elkaar aan hem te denken en over hem te praten. Later op die dag kwam een groepje mensen voor een herinneringsmoment van een familielid. Wat mooi dat de tuin ook hierbij zo belangrijk kan zijn.

- Begin juni wordt gras en zegge weggehaald en zijn de eerste orchideeën te zien. Een mevrouw liep met wat geplukte bloemen, o.a. adderwortel. Hanna schoot uit haar slof en heeft toch wel keurig verteld dat dit niet de bedoeling is, in de buurt

zijn kwekers genoeg. Onze vuilnisbak is ook 'weggeplukt', maar er zat wel € 14,- in het geldlaatje aan het hek, een schrale troost?

- De tuinwachten van juli voelen zich ook na de 8^{ste} keer weer helemaal thuis. Er was een enorme stortbui, een plas water voor de hut en een blauwe reiger die dat eventjes kwam inspecteren. Er was ook aardig bezoek van de camping met aardbeien, gereedschap voor de tuin en een doosje met een overleden vliegend hert.

- Ellie de heemtuinwacht in augustus is er al voor de 16^e keer! De heemtuin floreert, menig bezoek levert een boeiend gesprek op. De Vietnamese Quyen bleef verbaasd staan bij een groene bol en vroeg wat het was. Mos! Mooi! En toen zag ze donkergrijze dorre dingetjes hangen: bremzaadjes, voor nieuwe brem! Verrassend dat de zware radio nog steeds prima ontvangst heeft en dat het overal zo stil is zodra het donker is geworden. Wat een luxe! Dit jaar geen wespen, bijen of hommels gezien in huis, gelukkig wel veel in de tuin, op de hei. 's Avonds weinig veldleeuwerikken op de grote hei.

Niet muisstil..!!



- Muisstil?? De volgende tuinwachten hoorden geritsel, zagen sporen van geknabbel, een aangevreten nootje. Ze trekken twee vuilniszakken voorzichtig uiteen en ineens maakt de muis zich met een sprong van zeker 2,5 meter uit de voeten!

- De heide stond er dit jaar mooi bij (september) Het bezoekersaantal lijkt weer terug naar normaal, mensen krijgen het weer drukker.



Akkertje omgeploegd

- Het is nu 12 november, de omgevallen boom is weg, de wal is weer hersteld, aan beide kanten het gaashek weer teruggezet en de sporen van de tractor weer meer onzichtbaar gemaakt. Dit akkefietje is op wat takken na weer geslecht. Wat een bijzondere avond was 31 oktober, wat noodweer en wind kan doen! En het akkertje is omgeploegd en ingezaaid.

Heemtuin geen aards paradijs.....??

Onze heemtuin is vaak een aards paradijs genoemd. Nu lijkt het erop, dat wij in toenemende mate te maken krijgen met vijandigheid vanuit de tuin.

Vorig jaar trof Els een bijennest bij de bladhoop en moest haar werk daar staken.

Op de werkdag in augustus kon Cor niet verder met het maaien van het grasland nadat hij een bijennest in de grond had verstoord.

Later verstoorde Peter bij het weghalen van een varen een wespennest in de wal (van de schuur langs Buitengoed en dan een stukje de bocht om)

De wespen gingen direct in de aanval en hij moest vluchten! Hij heeft tijdens de vlucht gereedschap, pet en bril verloren. Een paar volhardende wespen wisten Peter te steken in zijn pols en op zijn hoofd. De steek in de pols (precies tussen de lange mouw en de handschoen leverde een zwelling en veel jeuk op.

Pet en gereedschap werd teruggevonden, de bril is in de modder verdwenen en na twee uur dreggen niet meer gevonden.

En dan zijn de rode bosmieren nog niet genoemd, die zijn steeds prominenter in de tuin aanwezig en we moeten er geducht rekening mee houden om steken te voorkomen. Zo worden we uit ons paradijs verdreven en we hebben niet eens van de appel gegeten!

Of toch wel.....!!



Idyllisch beeld van de tuin met bloeiende wilde kers

Bijlage: financieel overzicht

Stichting Vrienden van de Heimanshof te Vierhouten		
<u>Balans per 1 december 2020</u>		
Kas	0,10	
RABO betaalrekening	2.673,36	
RABO spaarrekening	5.270,11	
Eigen vermogen		7.833,10
'Geparkeerd' eetgeld		110,47
totalen	7.943,57	7.943,57
<u>Resultatenrekening 2021</u>		
<u>Inkomsten</u>		
bankrente	0,53	
vrijwillige bijdragen van donateurs	819,50	
verkoop ansichtkaarten ed gebruik Hofhut door derden	28,60	
giften bezoekers van de tuin	630,00	
Totaal inkomsten	329,62	
Totaal inkomsten	1.808,25	
<u>Uitgaven</u>		
kosten tuin		340,68
abonn Oase (Vereniging van Heemtuinen)		50,00
kosten nieuwsbrief		191,74
kosten secretariaat		0,00
bankkosten		119,37
attenties vrijwilligers		0,00
aanmaak van kaarten/boekjes		22,97
Totaal uitgaven		724,76
Saldo overschot 2021		1.083,49
<u>Balans per 1 december 2021</u>		
Kas	8,12	
RABO betaalrekening	3.858,30	
RABO spaarrekening	5.270,64	
Eigen Vermogen		8.786,59
Reservering vernieuwen werkhandschoenen		130,00
'Geparkeerd' eetgeld		220,47
Tellingen	9.137,06	9.137,06
Bijlage bij "Nieuwtjes van en uit de Heemtuin" over het jaar 2021 van de werkgroep Heimanshof te Vierhouten		